

# Hvorfor skal danske skolebørn tabes på jorden!!?

AF: KATRINE BOSERUP FRICH, ELEV PÅ FINDERUP EFTERSKOLE, HØJVANGEN 1, RINGKØBING  
Publiceret 13. november 2018 kl. 07:40



## Læserbrev.

Læserbrev: Jeg er bare ét af de skolebørn, som er blevet overset ud af flere 1000 i den danske folkeskole. Ja tro det eller ej, men det tal er ikke usandt. Sådan er det bare blevet her i lille Danmark.

Det er på en måde ved at være accepteret af kommunerne og politikerne, at skolesystemet halter gevaldigt, og hvad sker der lige for det?

Er det fair, at jer forældre bare skal stå og kigge med på sidelinjen og se jeres børn falde længere og længere ned i et sort hul, fordi selvværet, troen og håbet på, at man er god nok, som man er, bare forsvinder?

Det er, fordi skolen tærer sådan på barnet, at man som forælder opgiver at sende sit barn derhen, fordi han eller hun nærmest er helt angst for at blive konfronteret af andre elever og lærere med; "Hvad er det du ikke kan forstå" eller noget i den dur.

**KATRINE BOSERUP FRICH, ELEV  
PÅ FINDERUP EFTERSKOLE,  
HØJVANGEN 1, RINGKØBING**



Der sker bare ikke rigtig noget på området for at gøre trivsel eller indlæring bedre i folkeskolen. Jeg er blevet kaldt; doven, fræk, og med pæne ord uduelig til forældresamtalerne.

Jeg er en pige, som har haft faglige indlæringsvanskeligheder lige siden første dag i børnehaveklassen og ja, sådan noget husker man.

Jeg blev desværre aldrig taget seriøs eller set, fordi jeg var den stille pige i klassen, som aldrig gjorde væsen af mig selv. Nej, det var de højtråbende og urolige elever som fokus faldt på.

Jeg bliver så ked af det, når jeg tænker på, om det er den skolegang, mine egne børn skal smage engang, og jeg håber for alt i verden, at folkeskolen vil blive et område, hvor der vil ligge nogle flere ressourcer og at de læreruddannede virkelig vil deres job, så de ved, hvad det vil sige, når de møder et barn eller ungt menneske med indlæringsvanskeligheder.

Mine forælder kæmpede for, at jeg skulle i en specialklasse for børn med faglige udfordringer. Da min mor præsenterede ideen til et møde med skoleledelsen, blev hun nærmest hånet og talt nedladende til, at det var overhovedet ikke noget, skolen ville tage sig af, og vi bare skulle gå hjem og øve flere regnestykker, og hun var en *pylrende hønemor*.

Tænk at man skulle hånes for at hjælpe sit barn. Jeg tænker meget ofte på, hvad der sker med de børn, som desværre ikke har nogle forældre, som tør gå i protest og stille spørgsmål om hvorfor og hvordan overfor sådanne mennesker.

Mit budskab med dette indslag er bare, at det er mega vigtigt, at de her historier om, hvordan helt normale børn og unge mennesker, hvor pæren ikke fejler noget, med faglige udfordringer bliver overset her i det danske skolesystem, kommer ud i aviser og medierne.

Det er bare helt vildt forfærdeligt at tænke på vi lever i et såkaldt velfærdsland, og jeg synes nærmest ikke, at man kan tillade sig at kalde Danmark for det efterhånden.

Vi sparer og sparer helt ned til mindste øre, på skoler, specialcentre, ældrepleje, sygehuse og generelt bare hele tiden.

De tilbud, vi har her i Danmark, som kommer os alle til gode, er der, hvor der altid bliver sparet. Det er aldrig ministerlønnen eller de øverste lederes løn, der bliver skåret i.

<https://dbrs.dk/laeserbrev/Hvorfor-skal-danske-skoleboern-tabes-paa-jorden/artikel/353460>